

2005

Op 10 februari bereikte ons het bericht betreffende het tragisch overlijden van Mike Barnes onze secretaris de dag ervoor. Zijn werkzaamheden worden, tijdelijk, overgenomen door Pim Hagemans. Tijdens de voorjaarsvergadering stelt Kurt D'Hont zich beschikbaar de functie van secretaris op zich te nemen.

Het is dit jaar weer tijd voor nieuwe kleding. Pim Hagemans en Henk Maas hebben deze taak op zich genomen. Er wordt gekozen voor de firma Hunter die net weer opnieuw, begonnen is met het fabriceren van fietskleding. De kleding wordt gemaakt in Polen en er is veel mogelijk. Het bestuur honoreert het verzoek van de voorzitter van Unicef

Zeeuws Vlaanderen



om naam en logo van Unicef op de kleding te zetten. Eveneens wordt besloten dit te combineren met een sponsor actie ten bate van Unicef: een tocht van Groningen naar Terneuzen van 450 km. Het bestuur heeft besloten te proberen meer vrouwelijke leden te werven. Naast de "mond op mond" reclame is er door Marina Saarloos een fraaie poster gemaakt met het motto: "Nu nog een vrouw". Deze poster zal gebruikt gaan worden bij de organisatie en reclamecampagne voor sponsoractie ten bate van Unicef. Zes leden hebben hun lidmaatschap opgezegd (Kees de Feijter, Kees de Jonge, Mark de Maat, Joop Verstraten, Kees Bareman en John Donks). Vier nieuwe leden hebben zich aangemeld (Joke Maas, Patrick van Straten, Ronald Lijbaart en Angelo Boonman) zodat het ledenaantal, inclusief het verlies van Mike Barnes, is gedaald naar 24. Er zijn 23 toertochten gepland op de zaterdagen waarvan 7 in eigen beheer. Voor 3 tochten was er geen belangstelling De belangstelling voor de tochten die wel doorgingen was,

gemiddeld 6 personen, voor de tochten in eigen beheer was het gemiddelde 9 personen. De Hageland Classic was de tocht met de meeste belangstelling dit jaar (12 personen). Helaas de weersomstandigheden waren omgekeerd evenredig met de grote van onze belangstelling (7 °C en regen!). Na de eerste bevoorrading werd besloten de snelste weg terug te nemen. Niet voor Henk, die had 9 km voor de post zijn ketting kapot getrapt met als resultaat derailleur tussen de spaken. Hij had z'n mobiel in de auto laten liggen en er stond geen noodnummer op de routebeschrijving. Henk heeft het laatste stuk dus gelopen (tot aan de bevoorrading). Adri was meteen doorgereden omdat hij het veel te koud had. We hebben hem niet meer ingehaald maar hij kwam na ons aan. Hij was zo koud dat hij direct in z'n auto is gestapt, zonder omkleden en naar huis gereden. In Antwerpen kwam hij erachter dat hij z'n helm nog op had! Kurt en Pim hebben voor de eerste keer de Jean Nelissen Classic gereden. Dat viel niet mee, 205 km en 3500 hoogtemeters en dat bij 33 °C.

Vogezen weekend: De leden die dit jaar afscheid hebben genomen van de club waren ook vast "Vogezen gangers". Hierdoor zijn er dit jaar maar 2 deelnemers, Kurt en Pim. Dit jaar hebben ze ook nog de pech van zeer wisselende weersomstandigheden waardoor er een dag niet kon worden gereden en de andere dagen slechts een beperkte afstand kon worden gereden.



Alpenbrevet (266 km 6610 hoogtemeters): Kurt en Pim besloten om in augustus de verloren hoogtemeters te gaan inhalen door het Alpenbrevet te gaan fietsen. Er werd stevig getraind in de Franse Alpen rond Andermatt onder fraaie weersomstandigheden. Maar zoals bekend: "Beim Alpenbrevet regnet es immer". Door de regen en kou waren ze helaas niet op tijd in Airolo om de volledige tocht te mogen rijden. Ze moesten het doen met de "Classic" (165 km 4860 hoogtemeters) i.p.v. de "Challenge".

Seizoensafsluiting, deelnemers: Jacques, Ronald, Kurt, Pim, Henk, Walter en Peter. Locatie provincie Utrecht. Hotel Carlton President in Maarssen had een zomer

weekend aanbieding van €57,50 per persoon per weekend, inclusief ontbijt, leisure center en sauna's. Niet duur maar dan moet je niet na 22:30 uur nog een tosti bestellen (€ 12). Het ontbijt zaterdag was overvloedig wat bij sommige tot wat overbelasting leiden. Om 10:15 uur waren we weg. De route liep via de Nieuwe Vuursche (koffie en appeltaart bij Soestduinen), Zeist, Austerlitz, tot Veenendaal, station west waar we Walter oppikten. Lunch in "de Hole Boomstam" vlak bij Overberg. Terug over de Amerongse berg, naar Leersum, richting Wijk bij Duurstede en via Langbroek tot Rhijnauwen. We kwamen na zessen aan (157 km). Eten was alleen mogelijk om 19:30 uur. Dus helaas, geen tijd voor een sauna. Tijdens het eten maakte twee luidruchtige vrouwen contact. In de bar zouden ze op ons wachten. Joke en Brenda. Joke had al te veel gedronken. Ze stonden op een 50+ beurs in Utrecht. De vrouwen werden steeds meer dronken en meer ongegeneerd. Wij hadden steeds meer lol. Dennis de barkeeper had er duidelijk de pest in. (Bleek ook later wel want de drankjes die we ze had gegeven stonden niet op onze rekening).



Zondag, om 8:15 uur ontbijt. Iedereen was een nog beetje duf. Joke en Brenda waren om 9:00 uur in de ontbijtzaal, maar wij zagen er fris uit vergeleken met hun. Tegen 10:00 vertrokken richting Vleuten, langs de Meije, het Woerdense Verlaat en de kromme Mijdrecht naar Uithoorn. Koffie met appeltaart aan het water. Na Abcoude ging Jacques op kop. Hij had al 2 dagen lopen zeuren dat hij langs de Vecht wilde fietsen. Nu nam hij de verkeerde afslag richting Vinkeveense plassen. In Maarsen hebben geluncht en nu zijn we wel in een keer goed terug gereden naar het hotel (93 km). We hadden een kamer aangehouden (€ 25 extra) waar we allemaal gedoucht hebben. Weer een geslaagd weekend met twee dagen redelijk

weer, half bewolkt en 19 °C gemiddeld.

"Groningen-Terneuzen"

Sponsordag voor Unicef t.b.v. het project "Onderwijs en sport voor de kinderen van Brazilië"

Onder het motto tandje bij voor Unicef hebben op zaterdag 18 juni alle 18 fietsers en 11 begeleiders de afstand tussen Groningen en Terneuzen zonder problemen afgelegd. Op vrijdag vertrok de karavaan van 3 bestelbusjes, een personenbusje en een personenauto van de markt in Terneuzen naar het Rölling College in Groningen waar een ruimte in gereedheid was gebracht om ons klaar te maken voor het vertrek.



Om klokslag 0:00 uur werd vertrokken van de Grote Markt. Slechts een lekke band op meer dan 7000 kilometers getuigt van een zeer gedegen voorbereiding in iedere geval op materiaalgebied. Alle wijze lessen van een voedingsdeskundige en de medische begeleiding, wat betreft het drinken van veel water, waren goed opgevolgd. Te goed naar bleek. De kreet "even sanitairen" werd een begrip gedurende de nacht en ochtend. In de loop van de dag brak de zon door, de temperatuur steeg, arm-, beenstukken en bodywarmers konden uit en ook de kreet "sanitairen" verstierf. Op fysiek gebied waren er hier en daar wat probleempjes



naarmate de tocht vorderde. Door het uitstekende vakwerk van onze masseurs Arjen Roost en Marc van Waes, werden deze probleempjes moeiteloos weg gewreven. Gelukkig hoefden het speciale team van 3 EHBO-ers uit Koewacht (o.l.v. Johan van der Ha) niet in actie te komen. De inwendige mens kwam volledig aan zijn trekken op onze rustpunten in de kantines van Beers-Scania in Zwolle en die van sportaccommodaties "de Horden" in Wijk bij Duurstede en "Jeugdland" in Ulvenhout.

De weersomstandigheden waren uniek deze dag. Met een noordoosten wind in de rug en verwarmt door de zon werd het land doorkruist. Dan blijkt weer hoe afwisselend het Nederlands landschap is: het, voor ons, donkere noorden, de stille, bosrijke

Veluwe waar een vos ons pad kruiste (een poema hebben we niet gezien), de Utrechtse heuvelrug, de Betuwe, het land van Maas en Waal, de Baronie, de streek tot Antwerpen en natuurlijk ons eigen Zeeuws Vlaanderen. Behoudens een kleine vertraging in Wijk bij Duurstede werd het schema goed aangehouden en kon de groep even na achten de markt opdraaien. Er stond een afstand van 413 km op de tellertjes dat was afgelegd met een gemiddelde van 27,5 km/uur. De ontvangst was buitengewoon. Het gerucht had de ronde gedaan dat de Lamaketta's zouden optreden. Hierdoor was er veel volk aanwezig op de markt die, aangevoerd door de speaker Pierre Eijsackers, ons luidruchtig welkom heten. Burgemeester Lonink sprak de deelnemers toe en benadrukte het goede werk van Unicef.



Hij kon een cheque van € 8000 overhandigen aan een delegatie van Unicef Zeeuws Vlaanderen. Er werden herinneringen uitgewisseld en de fietsers konden zich eindelijk te goed doen aan een koud pilsje en een buffet. Naarmate de avond vorderde werd de afstand steeds langer maar omdat er ook steeds harder werd gefietst bleef het tijdstip van aankomst hetzelfde.



Het bedrag van € 8000 is opgebracht door de sponsors van de fietsers en door de activiteiten die 's middags op de markt hadden plaatsgevonden. Vanaf 2 uur was er een straatvoetbaltoernooi. Dit werd gewonnen door het drietal van



"Manchester United". De bal werd "hoog gehouden". Er heerste een gezellige sfeer op de markt. Iedereen was bezig of zat lekker op een terrasje. Er werden behendigheidsspelletjes gedaan. Er waren voorlichtings- en verkoopkramen van Unicef en de kinderen konden hun eigen figuurtjes kleien. De kleintjes konden zich uitleven op een springkussen en tenslotte werd de middag, tegen vijf uur de middag afgesloten met een ballonnenwedstrijd.